



De tijd stond even stil in Huize Hazard.

Riek & Jan Sweep

Woorden en klanken vloeien samen in een haag van verbeelding.

Ineke & Cees

Als een dans! De cirkel is gesloten geweest. Dank voor de ronding van het moment.

Martijn Stevens

De tijd stijgt ten hemel... mooier dan ooit...

Joep van Dijk

Onaards mooi...

Marjolein Hanssen

Dichters muzikanten en liefhebbers... op de tweesprong -par hazard- komen zij elkaar tegen. Ontroerend mooi

Jos Gubbels

Omdat ik de woorden altijd langzaam spaar, vandaag één woord: bijzonder.

Marijke van Hooff

Dat jullie nog heel dikwijls heel veel mensen mogen laten genieten van jullie hele mooie tedere en sprankelende talent.

Marianne Klep

Kan tederheid overweldigen?

Linda van de Geijn

In open tijd
bevond ik mij
godelijk
Steven Dath